

VERSLAG WINTERACTIVITEIT ZONDAG 12 MAART 2017.

Ondanks dat de afgelopen dagen de weergoden zich niet van de beste kant hadden laten zien , vertrokken we om 9.30 vanaf het Heereplein in Raamsdonksveer met 29 deelnemers begeleid met zonnetje richting Fijnaart waar we in zouden gaan schepen op de ZUIDERZEE de boot van ons medelid Wil van Parijs.

Aangekomen werden we dan ook ontvangen met koffie en een lekkere appelflap.

Na deze opwarmer konden we vertrekken richting de sluis van Steenbergse vliet waar we een wandeling zouden gaan maken door het natuur gebied de Steenbergse Gorzen .

Na een voorspoedige vaartocht over het Volkenrark en een gedeelte van de Krammer konden we om 11.30 afmeren aan een mooi plekje binnen de sluis .

Hier werd eerst nog een lekker kopje PINDA soep genuttigd voordat we zouden gaan wandelen onder begeleiding van een gids van Natuurmonumenten.

De afspraak was gemaakt dat de gids ons om 12.00 uur zou opvangen en dat klopte ook mooi .

Met bijna geheel de groep werd er dan ook met veel plezier aan deze wandeling mee gedaan waarbij er toch natuurlijk weer een paar dames niet de juiste schoenen hadden aangetrokken ondanks dat dit door de organisatie strek was aan bevolen .

Het gaf dan ook later bij de wandeling wel de nodige hilariteit wanneer we door de drassige en ondergelopen stukken onze weg moesten vervolgen .

Het gebied waar de wandeling doorheen liep was tot 1987 onderhevig aan de getijden maar sinds de Krammer is afgesloten niet meer. De flora en Fauna heeft hierdoor een totale verandering ondergaan en op de voormalige zandplaten is er nu een totale ander vegetatie ontstaan .

Met de uitleg en verklaringen van de gids werden we dan ook weer een stukje wijzer wat er in het gebied nu groeit en leeft.

We hadden afgesproken om de wandeling rond de klok van 14.00 uur te beëindigen om dat we natuurlijk ook de inwendige mens wel wilden verwennen , en terug aan boord stonden dan ook de lekkere belegde broodjes op ons te wachten .

Om 15.00 uur werden de trossen weer los gegooid en vertrokken we weer richting Fijnaart en ook nu was het weer ons alleen maar gunstig gestemd , lekker op het achterdek genieten van de eerste lente zon .

Terug kijkend naar deze geslaagde activiteit kunnen we concluderen dat we weer een leuke dag met elkaar hebben gehad en volgens de meeste deelnemers zeker voor herhaling vatbaar is.

Han Hendriks .
Secretaris