



Watersportvereniging "Dongemond"

Raamsdonksveer

Verslag openingstocht 21 en 22 mei 2016

Geertruidenberg 09-06-2016

In het weekend van 21 en 22 mei werd de openingstocht 2016 gevaren. Zoals inmiddels te doen gebruikelijk werd er verzameld in het Scheepdiep te Geertruidenberg. Vanaf 11:00 uur zou er verzameld gaan worden. Bart Domenie had echter bedacht dat hij beter zo vast op vrijdagavond kon oversteken vanaf zijn vaste ligplaats in Raamsdonksveer en dat was geen verkeerde gedachte. Ook Frans Bergmans had dit besluit genomen. Hij was echter dusdanig vroeg, dat hij nog net de havenmeester trof en mocht betalen voor zijn welverdiende nachtrust.

Op zaterdag druppelde de bootjes al vanaf 10:00 het haventje binnen. Rond kwart voor 11 was de club al compleet. Han Hendikx, verhinderd door familiebezoek, die het een goed plan vond ook even naar zijn clubje te gaan kijken, kon nog juist de laatste boot aan de bakens zien draaien. Waar we normaal NOOIT op tijd weg zijn, waren we nu een half uur eerder op pad. Op weg naar de haven van Waalwijk.

Het was jaren geleden dat we deze haven een bezoekje brachten en er vis bakt in de loods aldaar. Onze reis verliep voorspoedig en rond half 2 werd er aangemeerd op de diverse plaatsen in de haven. De een lag lekker vooraan, de ander vroeg zich af of er ook een busverbinding was naar de kantine....

Om 16:00 uur, nadat een ieder wat gegeten en uitgerust had was het tijd voor de inmiddels traditionele steigerborrel. De door Tak Jachtbouw gesponsorde flessen Biesboschke, lieten zich goed smaken.

Rond de klok van 5 werd de verenigings-barbecue ontstoken door Bart, onze meester stoker. Een uurtje later ging het eerste lapje vlees er op. Nog een uurtje later was het vuur dusdanig heet, dat er ook zwarte lappen en worstjes gecreëerd werden die helaas elders gedeponereerd dienden te worden. Meer gecremeerd Zeg maar. Ook Havemeester Nico en zijn vrouw waren van de partij en werden door meerdere leden van vlees, vis en salades voorzien. Er werd gezellig gebabbeld en geborreld tot in de late uurtjes . tegen een uur of 1 waren de meeste watersporters wel uitgeteld en voldaan naar hun bedje gegaan.

Omdat er totaal geen haast was dit weekend, was de koffie , met appeltaart en room vlaai , pas om 11:00 uur op zondag bedacht. Het weer op zondag, was helaas een stuk minder dan het prachtige weer wat we op zaterdag gehad hadden. Na een tweede bakkie en nog wat keuvelen was het tijd de haven te verlaten. Om 12:30 zouden de leden van wsv Waalwijk terugkomen van hun vaartocht en moesten de boxen weer vrij zijn. Vanwege het treurige weer werd er besloten direct huiswaarts te gaan, waardoor de meesten van ons vroeg thuis waren. Een uitzondering daargelaten die , zoals bijvoorbeeld Ad du Pont, lekker op vakantie gingen en hun boot oostwaarts richten naar den Bosch en verder.

Alles bij elkaar kunnen we weer terugkijken op een heel gezellig weekend. Wij danken de wsv Waalwijk voor hun gastvrijheid en hopen er in de toekomst weer eens langs te mogen komen.

Verslag Frank Kuijte (bestuurslid)
