

VERSLAG OPENINGSTOCHT GEVAREN IN HET WEEKEND VAN 5 en 6 MEI 2018.

Het kon niet beter gepland zijn de vooruitzichten voor wat het weer betreft ,prima omstandigheden mooi weer het gehele weekend zon en daardoor behaaglijke temperaturen dat is waar de watersporter in het voorjaar naar uitkijkt.

We verzamelde op zaterdag ochtend 5 mei in de passantehaven van Geertruidenberg een prima gelegenheid waar we centraal samen kunnen komen voor de reis nu met 10 boten en 22 opvarende. Helaas was onze voorzitter Frans samen met Lisette verhinderd om deze tocht mee te varen maar waren wel aanwezig om alle deelnemers te verrassen met een heerlijke appelflap .

Ook Ivo Bergmans een van onze leden helaas zonder boot was er aanwezig om ook even met zijn drone over de afgemeerde boten hele leuke plaatjes te schieten .

De bestemming was deze keer de stad Breda een haven waar we met de vereniging nog geen bezoek hebben gebracht en rond de klok van 12.00 uur zijn we in konvooi vertrokken .

Via de Amertak en het Mark kanaal waren we rond 15.45 in de haven van Breda waar we aan de nieuwe steigers prima konden afmeren .

De traditionele steiger borrel was gepland om 17.00 uur en werd natuurlijk ook gewaardeerd door al de opvarende .

Het leuke van dit bezoek aan Breda was dat we nu ook een rondvaart door de Singel gingen maken met twee hiervoor gereserveerde boten onder begeleiding van een enthousiaste gids die ons het een en ander vertelde van de rijke historie die een stad als Breda heeft . En gezien de reactie van de deelnemers was deze vaartocht voor vele een leuke beleving .

Na afloop was er heel snel het idee om met de groep nog een hapje te gaan eten en omdat we in het centrum afgemeerd waren was het alleen even zoeken waar we met zo'n grote groep terecht konden . En gelukkig waren we welkom in een leuk Italiaans restaurant gelegen aan de haven . Beter konden we deze geslaagde dag niet afsluiten en rond de klok van 23.00 uur konden we onze boten weer opzoeken om nog even na te praten over deze dag .

Zondag ochtend 10.30 was er nog een wandeling gepland door de nabij gelegen historische binnenstad en ondanks dat alles nog niet te bezichtigen was is dit ook altijd voor de deelnemers een leuke verrassende ontdekking omdat je dan toch altijd dingen ziet die je voorheen nooit opmerkte. Nadat we op de grote markt lekker koffie hadden gedronken helaas was het gebak niet te verkrijgen ,waren we op tijd terug bij de afgemeerde boten en na de lunch zijn we weer vertrokken richting Raamsdonksveer rekening houdend met de sluis in Oosterhout want deze sluis stopt om 16.00 uur . Hierna konden de deelnemers hun haven gaan opzoeken .

Al met al was deze tocht gezien de reacties van de deelnemers goed geslaagd en dat is fijn voor de organisatie want het is elke keer een puzzel waar we naar toe zullen gaan .en wat de mogelijkheden zijn om met elkaar een leuk weekend te hebben .

En soms blijkt het dan ook dat er dichtbij hele leuke mogelijkheden zijn .

Han Hendriks

Secretaris WSV Dongemond .